

## Kommentarer kring: **Till det som var**

1. **Vinterkväll.** Fritt efter en dikt av **Gunnar Mascoll Silfverstolpe** (1893-1942) som i original heter "Sockenfärd".
2. **Presens.** Melodin kan kallas recirkulerad då jag har använt den i tidigare sammanhang och den har med tiden blivit till något av V&B:s signaturlmelodi.
3. **Med ögon känsliga för grönt.** Text: **Barbro Hörberg**. Musik: **Nisse Hansén**. Här en minst sagt fri tolkning av en frankofil låt från mitten av 70-talet.
4. **Ballad om en svartjobbare.** "Hej alla barn och gott vuxna! Nu ska vi spela en låt på svenska! Ja, inte vilken svenska som helst- utan Sven Ingarssvenska."
5. **Ett grönt blad på marken.** Deklamation. **Gustaf Fröding** (1860-1911). Diktaren presenteras som Lust af Fröhink. Det var inte illa menat!
6. **Hej, du gamle skvader!** Ett collage. En skvader är ett fabeldjur, framdelen en hare, bakhjulet en tjäder (no. tiur). Tänk dig en kropp som rymmer både rädsla och mod. Det bor en skvader i oss alla!
7. **Balladen om den danske doktor'n.** Jag tog för en del år sen del av en dokumentär i Nrk som handlade om kvinnor som lät operera sina kön för att på så sätt uppleva att de blev vackrare där nere. I den här sången är det mannens tur att fixa till attributet. Men det ligger väl långt fram i tiden?
8. **Sommarhaiku.** Musik: **Heine Bugge**. Vad vore livet utan en ordentlig (no. skikkelig) sommarvals? Som sylt utan bär? Som ett dragspel utan körer?
9. **Min vän, Herulen.** Det här är berättelsen om den norske historikern Ketil Mosemyra. Denne man fick smeknamnet "Herulen" av sina studiekamrater då han på sin tid fördjupat sig i Herulerna, en numer utdöd folkstam.
10. **Mattis änka.** Humppa-rock. Humppan är en livlig finsk dans. Noteras bör att "hallonen", på svenska, är synonymt med kvinnans bröstvårtor. Låttexten skrevs passande nog under den tid då Tarja Halonen var Finlands president.
11. **Min allra sista kärlek, del 2** Musik: **Ole Amund Gjersvik**. I samband med coronapandemin, och den första nedstängningen av Norge, hade den norska artisten Jahn Teigen avlidit. I radion fick jag då höra en av hans första "hits": "Min allra första kärlek". Den var himla fin, tyckte jag. Sådant inspirerar.
12. **Småprat.** "Det hjärtat är fullt av, talar munnen", brukar det heta. Här låter vi snacket gå och tanken svirra.

Bonusspår. **Nya Värmlandsvisan, löskekarlens sång.** I slutet av 80-talet läste jag en insändare i Värmlands Folkblad som rubricerades: Skördefest. Detta gav mig idén till den här texten som jag sedan skrev många år senare och under den tid då den segerrika travhästen Copiad fortsatt var vid liv.

Sångtexter och annan information finner du på min hemsida: **robert.one**

Bergen, augusti 2024  
Robert Vennström