

# DEN SCHIZOFRENES SÅNG

Jag är frisläppt från hispan, det är röster som jag hör.  
Jag är som fylld av orgeltoner, backad av en änglakör.  
Kom hit och hör min sanning, den är min och gärna er.  
Jag faller ner på knäna, knäpper händerna och ber.

Refräng:

Hela världen är ett skatbo, och jag vill hoppa av.  
Varför blev jag vald till detta, jag orkar aldrig dina krav?

Jag har hälsat på herr Hitler och spelat schack med Napoleon.  
Men allra bäst så trivs jag som den allsmäktiges son.  
Jag är er nya Messias, om så bara i ett par veckor till.  
Annars känner jag tolv killar som med träning kanske vill?

Den ena killen heter Peter och han var min bästa vän.  
Jag tänker också på Tomas, mera känd som tvivlaren.  
Bäst trivs jag bland mina tjejer, Mariorna de små  
som romerska legionärer får låna då och då.

Alla längtar efter friheten, var i all världen den kan bo.  
Men en sak är då säker, det hjälper föga att tro.  
Nej, bättre är att veta vart man kosan styra skall  
när du kastat av dig manteln och avsagt dig ditt kall.

Att gräva ner sin karisma i vigd som ovigd jord,  
det är hart när omöjligt för den som redan är smord.  
Ljuset leder mig i mörkret genom dödsskuggans dal  
där jag dväljs bland de förtappade och lider helvetets alla kval.

Mitt hopp står nu till Fadern, en sann och äkta lutheran,  
som alltid haft svårt för sonen som han kallat hal som fan.  
Annat var det med jungfru Maria, mamma kunde tolka mina ord,  
så akta er för fäder som underhåller sig med mord:  
(Tal, i raskt tempo)  
läser krim, går på korsfester, fixar jordbävningar  
och annat elände.