

## DEN OKÄNDE TJUREN I TRÖJA

Han var den okände tjuren i tröja  
med nacke som en timmerstock  
och som med ena handen kunde byta en blöja  
och med lungkraft blåsa av ett lock.  
Hans plats den var vid spisen,  
där fullgjorde han sin plikt,  
medans frugan var på jobbet.  
Först nu blir hans liv till en dikt.

Ingen ville ha honom tillbaka  
- till det jobb han hade förut.  
Nu sköts allt av maskiner.  
Han var siste man som åkte ut.  
Med bunden energi i hemmet  
Står han där tjudrad som en stut  
Med en svullen känsla i kroppen  
att allting putar ut.

Nu har han samma syssla som morsan.  
Handla, snyta ungar, hämta post.  
Han bär alltid nyckeln runt halsen  
då ytterdörren måste vara låst.  
Fortfarande fruktar han grannens ungar  
som nu utrustats med djungelkniv.  
Själv bär han en siren i bältet  
- alltid beredd på ett himla liv!

Dagarna blir till veckor  
och nyår firas även detta år.  
Med jättenäven fattas champagnen  
och i glaset föll en tår  
då hustrun skålade med grannfrun  
hon som också hade kvar sitt jobb  
och hade köpt sin man en smoking  
som nu stod där som kvarterets snobb.

Den okände tjuren i tröja  
hade klätt sig som han alltid gör,  
med numret nio på bröstet  
lyste han av sprängkraft och vigör.  
Klockan tolv smällde bomben.  
Då skulle männen rasa ut  
och frugorna hållas inne  
och släppas ut först till tjugondag Knut.

Ska vi säga att han heter Agne  
och är lika stor som han tror  
där han bor strax norr om Norrtälje  
- ett stenkast från sin mor.  
För det var ändå dit som han rymde  
när frugan hölls kvar.  
Inte tror ni väl att han satt och hängde  
i nå'n blankputsad bar?

/2003