

EN FOLKLIG DJÄVUL, DIAVOLO POPOLARE

En svensk-italiensk historia

Åter klistras valaffischer i vår lilla stad.

Se på socialisternas man han gör ingen svartjobbare gla'!

Hans motkandidat är en spekulant som lever att slå vad.

Röstar du på den ene så snackar den andre om inflation.

Lita på mig säger den röde: "Ingen djävul över bron!

Det går att beskatta snart sagt allt som finns: brännvin, hundar och kvinns."

Refr. Diavolo popolare, diavolo popolare, vad vore vi utan dig?

Diavolo popolare, diavolo popolare, ditt vidriga jag bor även i mig.

Skolorna ska renoveras och rektorn vill ha högre lön.

Och kanske det lyckas om hon som kvinna byter kön?

Alla vill ha högsta betyg och ingen står sist i kön!

Över floden in bland träden ska den nya motorvägen gå.

Och det ska kosta det ska alla lära sig att förstå,

30 kronor för de röda och 60 för de blå.

Refr.

Alla herrar över 50 måste låta skräddarsy en ny kostym

Den som vistas ute utan den får alltid sämsta menyn.

Mödrarna får skor som gått i arv från deras mor.

Så rösta på diavolo popolare och allt blir som förr.

Den ende som kräver nåt är kronofogden när han står utanför din dörr.

Han mäter ut din teve, kära du. Men då slipper ni alla vallöften du och din fru.

Refr.

Inget guld och gröna skogar om skaparandan går upp i rök.

Tänk på gamle Edison, transpirera och gör nya försök!

Och saknar du idéer går det alltid bra med selleri och vitlök.

Själv sitter jag och gråter och vägrar att rösta än en gång.

Jag vet inte om det är fel på mig och om jag i huvudet är alltför trång.

Det är fyra år till nästa val. Men då kanske det är lagfäst tvång?

Refr.

Diavo-lollo-lollo-lollo, pop-o-pop-o-pop-pop-o-lare!

Buffa! Buffa! Buffa!

Diavo-lollo-lollo-lollo, pop-o-pop-o-pop-pop-o-lare